



Gelukkig de dooden die in den Heer sterven ;
want hunne werken volgen hen.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

Albert SCHREVER

echtgenoot van

Mevrouw Irma PAELEMAN

geboren te Overboelare den 20 December 1902
en godvruchtig overleden te Nederboelare den
19 April 1936, voorzien van de HH. Sacramenten.

Hij was ieveraar van den Bond van 't H. Hart.

Den geloovigen wordt het leven niet ontnomen,
maar slechts veranderd ; en terwijl het huis dezer
aardsche ballingschap in puin valt, wordt er een
eeuwige woon in den hemel bereid. Zalig de mensch
die in zijn hart den alzienden God indachtig blijft ;
in Gods heerlijkheid zal hij rust vinden.

In het leven was de overledene de woorden
indachtig van den Heer : « die Mij zal belijden voor
de menschen, dien zal ik belijden voor Mijnen
hemelschen Vader... » Daarom, toen de Heer kwam
kloppen mocht hij zeggen : « mijn hart is bereid ; op
U, o Heer, heb ik mijn betrouwen gesteld, in eeuwig-
heid zal ik niet beschaamd wezen. »

Innig geliefde echtgenoote en kind, dierbare
familieleden, God heeft het zoo gewild, wezen we
onderworpen. Zegenen en kussen we de hand die
zoo erg ons beproeft, maar toch zoo vaderlijk het
teeken geeft tot 't eeuwig welzijn.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen in U.
300 d. afl.

Druk. V. Van Nieuwenhove, Geeraardsb. B. 24124.