

De mensch die zijn leven aan den Heer en den arbeid gewijd heeft, zal in vrede sterven.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

## **Maria-Ludovica SEGERS**

Weduwe van

**Florentinus Verbruggen**

*Lid van de broederschap der H. Barbara*

geboren te Hingene den 28 December 1856

en godvruchtig overleden te Overboelere

den 14 Oktober 1939,

*versterkt door de HH. Sakramenten der Stervenden*

---

Deze duurzame overledene was een voorbeeldige moeder, weerdig altoos te leven in het geheugen der goeden.

Mach. 7.

Zij heeft de wegen van haar huisgezin zorgvuldig bewaakt en hare talrijke kinderen alvroeg in de vrees des Heeren opgevoed.

Sap. 206.

Hoe troostelijk voor eene stervende moeder het gedacht, dat zij hare plichten getrouwelijk heeft gekweten en dat zij sterft in de armen van den Godsdienst.

Geliefde Kinderen en Kleinkinderen, hebt dank voor uwe zorgen en blijken van genegenheid, blijft altijd trouwe kinderen van God in stipte vervulling van uwe plichten. Bidt veel voor moeder, gij voornamelijk mijne dochter religieuse, wees mij in uwe Communiën en gebeden indachtig.

Akte van Geloof, Hoop en Liefde. 7 j. en 7X40 d.

R. I. V.

---

*Mollaert-Geurts, Vredestraat 40, Geeraardsbergen*