



Mijn geluk was God te dienen en mijn vertrouwen te stellen op God, den Heer, om in de hemelzalen zijnen lof te zingen. Ps. 4 XXII 38.

† BID VOOR DE ZIELERUST
van

HEER JOZEF VERVAET,

echtgenoot van

DAME ELISA VAN HENDE,

geboren te Lokeren, den 9 April 1863 en godvruchtig overleden te Overboelare den 4 Februari 1936.

Versterkt door de H.H. Sakramenten.

Lid van den Bond van 't H. Hart, van de Confreriën van 't H. Sakrament en der H. Barbara.

De Heer had hem met eene gelukkige inborst begaafd en hem eene edelmoedige ziel geschonken. Plichtbeseffend christen man, beminde hij God en den evenmensch, daarom was hij aller vriend en zal zijne gedachtenis in zegen zijn. — Als voorbeeldig huisvader heeft hij zijne kinderen zorg, werkzaamheid en godvrucht ingeprent en daarom wierd hij van hen bemind en geëerd.

Duurbare Eechtgenoot, de dood breekt wel den draad mijns levens, maar niet de banden onzer genegenheid, ik dank u voor uwe liefde die gij mij in mijn leven hebt bewezen en de zorgen waarmêe gij mijn ziekbed hebt omringd. En gij geliefde Kinderen, blijft vaders lessen indachtig en bidt veel voor mij, gij voornamelijk mijne dochters religieuzen, weest mij dagelijks indachtig in uwe Communiën en gebeden.

H. Hart van Jesus ik heb betrouwen op U.

300 d. afl.

H. Aldegondis, onze patrones, bid voor ons,

R. I. P.

Dr. De Schuyteneer-Mahauden, Nieuwstr., Geerardsb.