

Hoe zoet is het te sterven als men wel geleefd heeft, want zulke dood is slechts de overgang tot een beter leven, het einde van het lijden, de volheid van de zegepraal. H. Aug.



ROD VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

HONORINA-ADOLFINA VAN BELLEGEM

Weduwe van Mijnheer

August Rampelberg

geboren te Overboelare, den 15 Januari 1867
ener overleden den 3 April 1937,
Voorzien van de HH. Sakramenten.

De Heer mengt dikwijls met bitterheid het geluk dezer aarde, opdat wij den hemel zouden aanschouwen, waar het welzijn nooit eindigt.

De dood verschrikte haar niet. Zij stierf gerust, wetende dat de dood voor den rechtvaardige slechts een verwisseling is met de eeuwige vreugden,

Die gij nu beweent is u maar ontnomen om tot een gelukkig leven herboren te worden. — Ik smEEK u, duurbare kinderen en bloedverwanten, mij door Jesus onze Heer, ter hulp te komen, niet door nuttelooze tranen, maar door uwe gebeden bij God. Vaart allen wel. Tot wederziens in den Hemel.

Mijn Jesus, Bermhertigheid, 100 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.
300 d. afl.