



Lief en leed, leven en sterven, 't komt al van God.
Eccl. XXXVII.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

EDMOND VAN HENDE,

echtgenoot van Mevrouw

Maria-Hermina Rampelberg,

geboren te Lokeren, den 29 November 1873 en god-
vruchtig overleden te Overboelare,
den 25 October 1939.

Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.
*Lid van den Bond van 't H. Hart, van de Confrerie
der H. Barbara en der Musiekmaatschappij "St Cecilia,*

Als goede christen beminde onze betreurde over-
ledene Gods waarheden en Zijne kerk.

Hij was een man van geloof, rechtschapen,
menschlievend en getrouwe echtgenoot.

Met de grootste kalmte en gelatenheid voelde hij
de dood naderen. Hij gaf zich geheel in Gods handen.

De vrede der ziel bij het naderen der dood is dik-
wijls het beginsel der belooning der rechtvaardigen.

Beminde Echtgenoot, nog lang zou ik willen bij u
blijven hebben tot uw steun en bijstand, maar God
heeft het niet gewild, onderwerpen wij ons aan zijnen
Heiligen Wil. Stel uw betrouwen op Hem en zijne
goede moeder Maria, zij zullen uw steun en helper
wezen. — Geliefde Kinderen, ik dank u voor uwe
goede zorgen en blijk van genegenheid, draagt gij nu
zorg voor moeder en de goede God zal er u rijkelijk
voor beloonen. Ondertusschen bidt allen voor mij, ik
zal het ook blijven doen voor u.

Akte van Geloof, Hoop en Liefde. 7 j. en 7 x 40 d. afl.

R. I. P.

Drukk. R. De Boeck-Rogier, Zandbergen.