

Bij de ouden is wijsheid en bij de ouden van
dagen voorzichtigheid. Job. XII 12



BID GOD VOOR DE ZIELRUST

van Meijuffer

Eulalie-Maria-Estella VAN LIEFFERINGE

dochter van wijlen Jan-Bapt. Van Liefferinge
en Maria Vander Putten,
geboren te Overboelare, den 16 Oogst 1853 en
aldaar godvruchtig overleden den 11 Maart 1939,
voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

Gelijk het den Heer behaagd heeft, zoo is het
geschied : de naam des Heeren zij gebenedijd.

Job. L.

Hoe gelukkig en voorzichtig is de mensch die zoo
tracht te leven gelijk hij wenscht bevonden te wor-
den in het uur van de dood.

De rechtveerdige, al wordt hij door de dood
verrast, sterft gerust, want sterven is zoet voor de
mensch die wel geleefd heeft.

Hoe talrijk ook de jaren zijn welke God den
mensch verleent op aarde, wat zijn zij vergeleken
bij de eeuwigheid? Gelukkig zij die hun levens-
dagen gebruiken om vruchten te vergaderen voor
de eeuwigheid.

Vaartwel, mijn beste bloedverwanten, ik sterf
met de zoete hoop van een gelukzalige eeuwigheid.
Ik bedank U uitter herten voor uwe genegenheid en
uwe liefderijke zorgen.

Een ding vraag ik U nog ; dat gij mijne ziel
zoudt indachtig wezen in uwe gebeden. Bij den
Heer zal ik ook voor U ten beste spreken.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Dr. Bruylant, Lessenschestraat, Geeraardsbergen.