

Liefde en leed, leven en sterven, 't komt al van
God. Eccl. XXXVII



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Leon VAN LIEFFERINGE

Weduenaar van Mevrouw

Marie-Emerentia MOLDRIE

Geboren te Overboelare, den 3 October 1860, en
aldaar godvruchtig overleden, den 13 Augustus
1936,
voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

Hij was een rechtschapen man een goede kristen
die de kerke Gods en het Geloof eene ware liefde
toedroeg.

De beste bereiding tot een goede dood, is een
deugdzaam leven, De duurzame ouderling is heel
zijn leven deze gedachte getrouw geweest.

Na een werkzaam en beproefd leven heeft hij dan
ook een rustige en gezegenden ouden dag mogen
genieten.

Wees altijd gereed en leef zoodanig dat de dood u
nimmer onvoorbereid aantreffe. Nav. Chr.23 H.

Duurbare kinderen, kleinkinderen, bloedverwan-
ten en vrienden, op de gebeden uwer liefde en gene-
genheid vertrouw ik: ze zullen u troosten, mij be-
hulpzaam zijn en ons inniger als ooit met God ver-
eenigen.

Zoet Hart van Maria wees mijn heil. 300 d. afl
H. Aldegondis, onze Patrones, bid voor ons.

R. I. P.

Drukk. G. Demulder, Viane-Moerbeke.