

De mensch die zijn leven aan den Heer en aan den arbeid gewijd heeft, zal in vrede sterven.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

DOMINICUS PENNEWAERT

weduenaar van Mevrouw

Thérésia Victorina DUPONT,

geboren te Overboelare, den 23 December 1854, en er godvruchtig overleden, den 31 December 1940.

Voorzien van de laatste H.H. Sacramenten.

De overledene was een werkzaam en ieverig mensch, die zijn talrijk kroost in eer en deugd heeft willen opbrengen.

Aan de eeuwigheid vergeleken is een lang leven niets, daarom doen wij het goede terwijl wij den tijd hebben om een oogst van verdiensten op te doen voor de eeuwigheid. H. Hieron.

Zonder pijn of angst is hij zachtjes en gelaten in den Heer ontslapen na de volheid zijner dagen bereikt te hebben.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, dank voor uwe goede zorgen; uw vader verlaat U, weest hem in uwe gebeden indachtig, want de beste blijk van genegenheid na de dood is: dat men voor den overledene bidt.

Bloedverwanten en vrienden schenkt mij ook nog een gebed als blijk uwer genegenheid.

Alles voor u, Allerheiligste Hart van Jezus.

300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

R. I. P.

Druk Victor Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen.