

*Zalig is hij die altijd het uur van zijne dood voor oogen heeft en die zich altijd bereid houdt om te sterven.*



BID VOOR DE ZIEL  
van Mijnheer

## Jan-Baptist Van Nieuwenhove

weduwnaar van

### Mevrouw Euphrasie Godfroid

geboren te Overboelare den 22 October 1855, en er overleden den 31 December 1938, voorzien van de H.H. Sacramenten. — Hij was lid van den Bond van 't H. Hart en de Confrerie van de H. Barbara.

---

*Hij stierf in eenen gezegenden ouderdom... De hooge jaren zijn eene eerekroon op den weg der deugd te vinden. Gen. XXV. Spr. XI.*

*Gelukkig degenen die in 't uur van hunnen dood in volkomene overeenkomst zijn met den H. Wil Gods: de dood zal hen niet benadeelen. Want « voor wie God vreest, zal het wel zijn in de laatste stonden en in zijn stervensuur zal hij gezegend worden ». Eccl. I, 13.*

*Waakt, omdat gij niet weet op welk oogenblik de Heer moet komen. Weest bereid, want de Zoon des menschen zal komen op het uur dat gij Hem niet verwacht, Matt. XII, 37.*

*Hoe gelukkig is hij, en hoe voorzichtig, die nu tracht te wezen in dit leven, zooals hij wenscht ge worden te worden bij zijn dood. Nav. Xi, 1, 23.*

*Duurbare familieleden, altijd zal mijn afscheiden U in het geheugen geprent blijven: leert daaruit hoe vergankelijk en broos het leven is. Stelt uwe hoogste betrachtting in het U verzekeren van het eeuwige leven. Bidt voor mij, opdat God mij in dat andere leven, waartoe ik zoo plots opgeroepen ben, genadig zij.*

*H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.*

---

Drukk. Victor Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen