

Het is zoet te sterven als men goed geleefd heeft.  
H. Alph.



BID VOOR DE ZIEL VAN  
ZALIGER  
**MARIE VAN SCHOORS**

weduwe van

**PETRUS DE HAUW**

geboren te Moerbeke, den 2 Maart 1858

en aldaar godvruchtig overleden

den 2 Mei 1923,

voorzien van de laatste HH. Sacramenten.

—o—

God gaf, God nam. Het is geschied gelijk het den  
Heer behaagd heeft; de naam des Heeren zij gepre-  
zen. Job 1, 21.

Ach! wat is het leven, waar de kwellingen en de  
ellenden u geen oogenblik rust laten, waar alles  
vol is van strikken en van vijanden! Nav.v.chr.III,20

Zij heeft den Heer in allen ootmoed gediend, te  
midden van veel tranen en beproevingen.

Hand. Ap. 20, 19.

Die in droefheid zaaien, zullen in vreugde  
maaien Ps. 125, 5

Mijne duurzame kinderen en famieleden, thans zijt  
gij wel bedroefd, maar ik zal u wederzien en dan  
zal uw hart zich verblijden, en die vreugde zal u  
nooit ontnomen worden. Job 16, 22.

Bidt voor mij; van uit den hemel blijf ik u be-  
minnen gelijk ik, op aarde, u heb liefgehad.

Genadige Jesus, geef haar de eeuwige rust.

R.

J.

P.

-----  
Dr. — N Weverbergh, Galmaert.