

Het is een zalig en heilzaam gedacht voor de overledenen te bidden, opdat ze van hun zonden ontslagen worden.

II. Mach. 12.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**GUSTAAF VAN WAEYENBERGE**

echtgenoot van Mevrouw

**AMANDINE-GISLENA DE ZUTTER.**

geboren te Nederboelare, den 10 Juli 1871 en overleden te Overboelare, den 28 Oktober 1942, voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

Waakt en bidt, want gij kent noch den dag, noch de uur van uwen dood. - Gelukkig de mensch die zoo leeft, gelijk hij wenscht gevonden te worden bij het einde van zijn leven. -

Zacht van inborst, vreedzaam van gemoed, gedienschtig voor iedereen, onberispelijk in zijn handel en wandel, verwierf hij de achting en genegenheid van allen die met hem omgingen.

Bemide echtgenoote, kinderen en bloedverwanten, vaartwel !... Bedroeft u niet als deze die geen geloof en geen hoop hebben. De hemel is ons vaderland, daar is eeuwig geluk en daar hoop ik u allen eens weer te zien. Troost en bemint elkander en blijft mij indachtig in uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust. Amen. (7 jar. en 7 quad. afl.)

Dr. Bruylandt, Lessenschestraat, Geeraardsbergen.