

Zalig zijn de vreedzamen want ze zullen kinderen
Gods genoemd worden. Matth.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mejuffer

Leontine VAN WYNENDAELE,

geboren te Overboulaere, den 27 September 1854
en er godvruchtig overleden den 28 Februari 1931.

Bediend van de H.H. Sacramenten der stervenden.

*Lid van de gnootschappen der Derde Ordelingen,
der H. Barbara en den wekelijkschen kruisweg.*



De vreeze des Heeren geleidde haar van hare
kindsheid af, zij beminde de deugd en haatte de
boosheid; versterkt door een kinderlijk bestrou-
wen op Maria, aanvaardde zij de dood met volko-
men onderwerping aan de wil Gods en ontsliep zij
zacht in den Heer.

Zij had dus wel begrepen: eenvoudig leven, vlijtig
werken, stipt zijne plichten volbrengen, dat is het
wat van Jezus op den laatsten dag des oordeels
zal verheven en beloond worden.

O Maria, van mijne teederste jeugd af heb ik mijn
betrouwen op u gesteld; gij waart mijn troost in
mijne droefheid, mijn toevlucht in mijne ellenden,
gij zijt nu de hoop mijner zaligheid. H. Bern.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 dag. afl.

H. Hart van Jesus, ik heb betrouwen op U.

300 d. afl.

R. I. P.

Druk. V. Van Nieuwenhove. Geeraardsb. — 17733