

O onverbiddelijke dood, die ouders, broeders en zusters scheidt en dezen, welke door de liefdebanden des huwelijks vereenigd waren, vreeselijk van elkanderen rukt, H. Hier.

†
BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Adolf Vanden Herreweghen

Echtgenoot van Mevrouw

Anna De Lens,

geboren te Geeraardsbergen den 11 Maart 1889, en overleden te Overboelaere den 15 Maart 1937, versterkt door de H.H. Sakramenten.

Hij was een man van geloof en christene overtuiging.

De mensch weet niet hoe hij zal eindigen, en gelijk de visschen aan den haak en de vogelen in het net, zoo wordt de mensch overvallen wanneer de dood hem onverwachts overkomt. Eccl. IX. 12.

Zij sterven niet onverwachts die altijd aan den Heer denken... immers niet eene schielijke dood moet men vreezen, maar de dood, die en schielijk en zonder voorbereiding is. H. Aug. H. Greg.

Geliefde Echtgenoot, de beproeving U toegebracht is hard ; voor uw welzijn, voor uwen steun en troost begeerde ik nog lang te leven, doch de Heer heeft het anders gewild, zijn heilige wil zij gebenedijd. Dat de goede God u zegene en ondersteune en stel uw betrouwen op Hem. Kweekt onze kinderen in deugd en wijsheid op, en kan ik uwen beschermer hier op aarde niet meer zijn, van uit den hemel zal ik U thans een schutsengel wezen.

Geliefde Kinderen, weest altijd braaf en gehoorzaam wel aan moeder, en bidt veel voor hem die u zoo lief was.

Bemide Vader, Broeders, Zusters en Bloedverwanten, troost u en helpt zorg dragen voor de wezen, en blijft mij uwe genegenheid toonen met veel voor mij te bidden.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid. 300 d.
Genadige Jezus, geef hem de eeuwige rust. >

Druk Pieraert, Brügstraat, Geeraardsbergen