

Hoe gelukkig en voorzichtig is de mensch die nu tracht te leven gelijk hij in 't uur des doods hoopt gevonden te worden. Thomas à Kempis.



BID VOOR DE ZIEL VAN  
ZALIGER  
GHISLENA VANDENHERREWEGEN  
echtgenoot van  
PETRUS DAUWE

*Lid der Broederschappen van het H. Hert  
en van den H. Rochus,*

geboren te Moerbeke, den 13 Maart 1864 en  
overleden te Galmaerden, den 13 Maart 1923  
voorzien van de laatste HH. Sacramenten.

—o—

Zij was goed en vol zachtmoedigheid, eenvoudig en recht van hart, stipt in het volbrengen harer plichten jegens God en den evenmensch...

Beminde echtgenoot en zoon, tot wederziens ! troost U, onze scheiding zal niet lang wezen ; wij zullen elkaar in den hemel wederzien. — Weent niet over mij gelijk degenen die geene hoop hebben en komt mij ter hulp door uwe gebeden. H. Alph.

Genadige Jesus, geef haar de eeuwige rust.  
7 jaren & 7 quad. afl.

De plechtige uitvaart zal plaats hebben te Galmaerden op Vrijdag 16 Maart, om 9 ure.

R.

J.

P.

Dr. — N Weverbergh, Galmaerden