

Indien gij niet wordt als kinderen, zult gij het
rijk der hemelen niet ingaan. Matt. XVIII 3.



BID GOD VOOR DE ZIELRUST

van Mijnheer

Emiel-Cyriel Vander Cammen

zoon van

M^r & M^w Oscar Vander Cammen-Molderez

geboren te Geeraardsbergen, den 17 Juli 1923 en
godvruchtig overleden te Overboelare den 3 Januari
1939, voorzien van de HH. Sakramenten der ster-
venden.

Alhoewel ik slechts korten tijd op deze aarde
verbleven heb, is mijn leven hier toch niet nutteloos
voorbijgegaan.

De schoone kindertijd, met zijn spel en zijn
vreugden, heb ik niet gekend. Al wat mij het leven
schoon en aangenaam moest maken, is niet mijn
deel geweest.

Weinig anders dan lijden en droefheid heb ik
gekend, en datgene wat ook de armste zijn rijkdom
mag noemen : zijne gezondheid en het gebruik
zijner ledematen, was mij ontzegd. En toch spijt
mij het leven niet, en dank ik God dat Hij het mij
heeft geschonken, hoe droevig en hoe smartvol en
hoe ellendig het ook was.

Want den weinigen tijd die ik hier heb doorge-
bracht, heeft gediend om mij eene eeuwigheid te
verzekeren, zoo schoon en zoo gelukkig als nog
nooit in een menschengedacht is opgekomen ; een
eeuwigheid waar alles blijheid is en droefheid en
smart ongekend zijn. En wat zijn enkele jaren lijden
tegenover eene overheerlijke eeuwigheid ?

Duurbare ouders en zuster, alles wat in uwe
macht lag hebt gij gedaan om mijn lijden lichter
en mijn leven draaglijker te maken : geen last, geen
moete, geen opoffering was U ooit te veel. Ik dank
U voor al de zorgen waarmede gij mij omringd
hebt, en ik zal den Heer bidden dat Hij het U ver-
gelde.

En wees ook gij mij in uwe gebeden indachtig.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Dr. Bruylandt, Lessenschestraat, Geeraardsbergen