

Wanneer een kristen sterft verandert zijn leven
maar 't wordt hem niet ontnomen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIA VANDER BRUGGEN,

echtgenoot van Mijnheer

Albert VAN LIEFFERINGE,

geboren te Geeraardsbergen den 18 Maart 1860
en er godvruchtig in den Heer ontslapen den
28 Januari 1933.

Voorzien van de H.H. Sakramenten der Stervenden.

Zij was de vrouw van levend geloof, vaste hoop en kristelijke liefde. In haar leven was zij de woorden indachtig van den Heer « die Mij zal belijden voor de menschen die zal ik belijden voor Mijnen hemelschen Vader. »

Haar leven heeft zij doorgebracht in eer en deugd in de achting van eenieder en in de rechtzinnige liefde van al die haar kenden.

Een groot gedacht beheerde haar leven : Gods wil in alles volbrengen en hem ook als trouwe echtgenoot, als voorbeeldige moeder doen naleven.

Wat is dan de dood van zulk een rechtvaardige, tenzij een rust, een einde van den arbeid van haar leven, de belooning van een moedigen strijd.

Bemide echtgenoot, beste kinderen en familieleden, treurt niet om mijnentwille ; ik wissel slechts een vergankelijk leven met de eeuwige vreugden des hemels. Daar verwacht ik u om er nimmer meer te scheiden.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U.

(300 d. afl.)

Druk V. Van Nieuwenhove, Geeraardsb. - B. 20526.