

Voor uw geloovigen, Heer, wordt het leven niet ontnomen, maar slechts veranderd ; en terwijl het huis dezer aardsche ballingschap in puin valt wordt er een eeuwige woning in den hemel bereid.



Bid voor de ziel

van

MEVROUW EMERENCE

VAN DER MYNSBRUGGE

Echtgenoot van den Heer

Alfons VAN DER MYNSBRUGGE

geboren te Overboulaers den 31 Januari 1860, en er godvruchtig overleden den 25 Maart 1939, versterkt door de HH Sacramenten.

Zij was een wijze werkzame en deugdzaam vrouw, die de vreugde uitmaakte van haar man en haar kinderen tot Gods eer opleidde . . . Zij opende haar hart voor de noodlijdende, en behield den vrede in haar lijden en het geduld in haar beproevingen . . .

Haar zending op aarde volbracht hebbende, is zij, van krachten uitgeput, godvruchtig in den Heer ontslapen.

Beminde Echtgenoot, dierbare kinderen, en gij al die mij lief waart, weent niet over mij zooals degenen doen die geen hoop hebben op de verrijzenis : een dag zal komen die ons allen in den Heer zal vereenigen. Hetgeen ik verlang is, dat gij voor mij zoudt bidden. Gij vooral, mijn geliefde broeder, die priester zijt, wees mij indachtig aan het altaar des Heeren overal waar gij zult wezen.

H. Jozef, vriend van het H. Hart, bid voor ons

(100 d. af.)

DRUK. MILO AUDENAERDEGTRAAAT 33, OBERAARBSBERGEN



Bid voor de ziel

van

MEVROUW EMERENCE

VAN DER MYNSBRUGGE

Rechtgenoots van den Heer

Alfons VAN DER MYNSBRUGGE

geboren te Overbouloux den 21 Januari 1860, en er
gêdruchtig overleden den 25 Maart 1934, versterkt
door de HH Sacramenten.

Voor uw geloovigen, Heer, wordt het leven niet ontomei, maar slechts veranderd ; en terwijl het huis dezer aardsche ballingschap in puin valt wordt er een eeuwige woning in den hemel bereid.

Zij was een wijze werkzame en deugdzame vrouw die de vreugde uitmaakte van haar man en haar kinderen tot Gods eer opleidde . . . Zij opende haar hand voor de noodlijdende, en behield den vrede in haar lijden en het geduld in haar beproevingen . . .

Haar zending op aarde volbracht hebbende, is zij, van krachten uitgeput, godvruchtig in den Heer ontslapen.

Beminde Echtgenoot, dierbare kinderen, en gij al die mij lief waart, weent niet over mij zooals degenen doen die geen hoop hebben op de verrijzenis : een dag zal komen die ons allen in den Heer zal vereenigen. Hetgeen ik verlang is, dat gij voor mij zoudt bidden. Gij vooral, mijn geliefde broeder, die priester zijt, wees mij indachtig aan het altaar des Heeren overal waar gij zult wezen.

H. Jozef, vriend van het H. Hart, bid voor ons
(100 d. af.)
