

Het offer dat Ge ons vraagt, o Heer, is pijnlijk...  
Wij buigen eerbiedig het hoofd en met onderwerping  
zeggen wij: Goede God niet onze, maar Uw Wil  
geschiede.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

**FRANCIS VANDERPUTTEN**

echtgenoot van Mevrouw

**Amelie Van den Eynde**

geboren te Moerbeke den 6 September 1870 en er  
godvruchtig overleden, den 17 Mei 1935

voorzien van de laatste HH. Sacramenten.

De tijd van mijn verblijf hier op aarde is geëin-  
digd, mijne krachten zijn uitgeput; mijne dagen zijn  
vervlogen gelijk de rook uit de schouw. Ik werd eens-  
klaps tot niet gebracht en wist het niet. O groot ge-  
heim der dood, wat leert gij ons wel wat wij zijn hier  
op aarde.

H. Franc. Sal.

Aangenaam en vreugdverwekkend is het te mo-  
gen zeggen: Heer, mijne kinderen heb ik wel opge-  
bracht, met mijne echtgenootte heb ik in vrede en ge-  
luk geleefd en mijne ziekte en pijnen heb ik om Gods  
Wil verduuldig verdragen.

Bemide Echtgenootte, Kinderen en Bloedverwan-  
ten, de dood houdt ons voor eenigen tijd van elkaar  
gescheiden, maar die scheiding is van korten duur,  
wij zullen malkander wederzien in den hemel.

Intusschen, mijne Kinderen, eert en bemint uwe  
moeder al de dagen van haar leven, bemint en troost  
malkander en weest mij indachtig in uwe gebeden  
en goede werken.

Jezus, Maria, Jozef.

7 j. & 7 quadr. afl.

R.

I.

P.

-----  
Drukk. De Cocker-Quintijn, Moerbeke