

Waakt omdat gij niet weet op welk oogenblik de Heer zal komen. Weest bereid want de Zoon des menschen zal komen op het uur dat gij hem niet verwacht.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

FRANS VAN DER STRICHT

Echtgenoot van Mevrouw

MARIE LOUISE FOSTIER

geboren te Overboelare,

den 24 October 1888 en er godvruchtig overleden

den 20 Juli 1936.

Versterkt door de H. Sacramenten der stervenden

Wie kent de raadsbesluiten van God? Wat al onvoorziene gevallen breken soms een loopbaan in 't schoonste der jaren! De onderwerping aan Gods wet is de zekere waarborg voor het eeuwig leven.

Roem niet op den dag van morgen, want gij weet niet wat die dag u brengen zal.

Hij had den overvloed van krachten gekregen; was een werkzame en vooruitziende man; oprecht van gemoed minachtte hij niemand en telde vele vrienden H. Ambr.

Wat is het zoet te sterven als men wel geleefd heeft, want de dood der rechtvaardigen is het einde van hun lijden, de voltrekking van hun zegepraal en de intrede tot het eeuwig geluk. H. Bern.

Liefste Echtgenoot, samen met U, had ik onze kinderen willen opvoeden, God heeft er anders over beschikt. Ik vertrouw ze U toe en zal U van uit den hemel helpen om er goede kristene menschen van te maken. Vertrouw op God die voor alle moeilijkheden hulp weet te verschaffen. En gij, mijne duurzame Kinderen, gedenkt mijn voorbeeld en volg het na, en bidt God, den vertrooster der weezen, dat Hij uwe bedroefde moeder bijsta.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Uitg. Pierre Broodcoorens-Radys, Overboelare