

Uw wil geschiede op de aarde als in den
Hemel. Gebed des Heeren.



BID VOOR DE ZIEL

van

ANNA DE PREZ

echtgenoot in eerste huwelijk van
ALBERT VAN YPERZEELE
en in tweede huwelijk van
BERNARD CRUYPELINCK

geboren te Elst,
den 22 April 1896 en overleden te
Geeraardsbergen, den 28 Maart 1928
versterkt door de HH. Sacramenten der
Stervenden.

Het leven van den mensch is gelijk eene
bloem; des morgens staat zij frisch en le-
vendig te prijken in de lentezon; des
a. u. d. s. ligt zij van haren stengel afgerukt,
vertrapt en vertreden.

Wij hoopten op de kunst, op ons gebed
en onze toewijding om haar voor lang nog
in ons midden te behouden, maar de Heer
heeft er anders over beschikt : dat zijn H.
wil geschiede.

Beminde Echtgenoot en kinderen, ik
versta maar al te wel de droefheid die u
aandoet bij mijn vroegtijdig afsterven.

Troost u, weest mij indachtig in uwe
gebeden en tot weerziens bij den Heer.

Mijn Jezus, barmhertigheid. 300 d. afl.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel