

JEZUS, MARIA, JOZEF



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Franciscus DE PREZ

echtgenoot van Mevrouw

RENILDE FONTEYNE

*geboren te Elst, den 30 Augustus 1859
en overleden te Michelbeke, den 4 Januari . . . 1941.*

Versterkt door de H. H. Sacramenten.

Lid van het Xaverianengenootschap

Gelukkig de mensch die den Heer vreest en in alles
weg der gerechtigheid bewandelt.

Hij was ongeveinsd en recht van hart en schuwde
het kwaad. (Job I.)

De Heer schonk hem lange en gelukkige jaren en
een vreedzamen levenswandel. Dankbaar genoot hij
van die kostbare weldaden; met blij en opgeruimd
gemoed ging hij door het leven en telde vele vrienden.

Overtuigde christen, goede en getrouwe Xaveriaan,
vervulde hij nauwkeurig zijn godsdienstige plichten.
Hij vreesde de dood niet maar ging haar kalm en
gelaten te gemoet.

Bemide Echtgenoot, ik dank u voor uwe goede
zorgen; vaarwel Bemide Kinderen en Kleinkinderen,
Broer en Zusters. Ik sterf maar mijne liefde voor u
sterft niet. Blijft mij ook uwe liefde betoonen door
uw gebed.

Heilig Hart van Jezus ik betrouw op U. 300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. 300 d. afl.

R. I. P.

Uitgever. De Vleeschouwer Lucien. Michelbeke.