

Hoe zoet is het te sterven als men wel geleefd  
heeft. (H. AUG.)



BID VOOR DE ZIEL  
VAN

## Jan-Baptist Van den Bossche

ECHTGENOOT VAN

**Clementine Soetens**

*geboren te Sarlardinghe den 24<sup>n</sup> April 1862  
en er godvruchtig overleden den 27 November 1936*

*Voorzien van de HH. Sakramenten*

*Lid van de Confrerie van het H. Sacrament.*

---

Onze dierbare overledene was een rechtschapen en deugdzaam man; als goede christene week hij met zorg af van het kwaad en kweet op voorbeeldige wijze al zijne plichten, zonder eenig menschelijk opzicht; daarom mag hij met volle betrouwen zeggen: « Laat nu, Heer, uw dienaar heen gaan in vrede naar uw woord ». (LUC. II 39).

Beminde Echtgenoot, mijne levensbaan is vol-eind, doch mijne liefde voor u sterft niet. O troostende godsdienst, o zoete hoop: een luttel tijds nog, en wij zien elkander weêr. (JOAN. XVI 16).

Dierbare Kinderen, Bloedverwanten en Vrienden ik smee u, door O. H. Jezus-Christus, mij te willen indachtig zijn in uwe gebeden. (H. CHRYS.)

Heer ontvang in uwe bermhartigheid de ziel van uwen dienaar, opdat hij, dood voor deze wereld, in U leve en door uwe goedheid ontslaging bekomme van de schulden welke hij nog zou uit te boeten hebben. (MISS. ROM.)

H. Hart van Jezus ons toekome uw Rijk.

R.

I.

P.

---

*Everbeek, druk. A. Depessemier-Vanderdonckt.*