

Kom, Bruid van Christus, ontvang de kroon die
de Heer U bereid heeft voor alle eeuwigheid.

Kerk. Off.

† ZALIGE GEDACHTENIS

van de

Eerwaarde Zuster Maria-Camilla

in de wereld

Jufvrouw MARIA ODILA FOUBERT,

geboren te Nederbrakel den . . . 11 April 1865

in het klooster van het Onbe-

vekt Hert van Maria getreden den . . . 1 Mei 1886

gekleed den 29 Augusti 1886

geprofest 18 Augusti 1887

overleden te Evergem-Doornzele den 10 October 1920

in de stichtendste gevoelens van godsvrucht en

onderwerping, voorzien van de H.H.-Sakramenten

der stervenden.

In mijn lichaam heb ik groote smerten uitgestaan,
maar in mijne ziel verdroeg ik dezelve met blij-
schap uit liefde voor Jesus. 11 Mach. vi.

Als de kwelling en benauwdheid mij kwamen
overvallen, troostte ik mij bij het gedacht: Zalig
zijn de droeven, want zij zullen getroost worden.
Daarom sprak ik, spaar mij niet, o Heer, kap, kerf,
snijd en brand, beproef mij, Heer, op deze wereld,
maar spaar mij in de eeuwigheid. H. Aug.

Alwie huis, broeders, zusters, vader en moeder
verlaat om mij te dienen zal honderdvoudig loon en
een beter leven in der eeuwigheid bezitten.

Matth. xix, 29.

Van hare kindsheid af had zij Maria lief, daarom
wierd zij van Haar uitverkozen om in het klooster
van het H. Hert van Maria te treden en daar nog
meer onder hare bescherming te leven.

Beminde Zusters, U verlatende vraag ik geene
kronen, maar gebeden en offeranden.

Evergem, druk. Van der Aa.