

Gelijk het den Heer behaagde zoo is het geschied
de naam des Heeren zij gezegend.



GODVRUCHTIGE GEDACHTENIS

van

RACHEL VAN DER SNICKT

dochter van

ARTHUR en PELAGIE CRUYPELINCK

geboren te Elst,
den 20 Augusti 1913 en er overleden,
den 29 Januari 1926,
versterkt door de HH. Sacramente der stervenden

Gelijk esne bloem die pas ontkuikt en reeds met
de voeten wordt getreden, zoo is zij nauwelijks
verschenen of zij is reeds niet meer. H. Bonav

Zij is ras weggenomen, opdat de boosheid haar
verstand niet zou bederven of het bedrog hare ziel
verleiden. Boek der Wijsheid IV 2.

Hare ziel was aangenaam aan God; daarom
heeft Hij zich gehaast ze weg te nemen uit de booze
wereld. I. 13-14.

Duurbare ouders, broeders en zusters, weent
niet over mij; ik leef in den hemel. Mijne vriendin-
netjes, bidt voor mij en communiceert voor mij,
opdat ik Gods barmhertigheden in eeuwigheid
moge bezingen.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

7 jaar en 7 quadr. afl.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U.

300 dagen afl.

Van der driessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel