

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen

† ZALIGE GEDACHTENIS †

van

JAN - BAPTIST VAN DER SNICKT

weduenaar van

Virginie DE VLEESCHAUWER

Geboren te ELST, den 1 Maart 1854. en er god-  
vruchtig overleden den 8 Juni 1935

*Voorzien van de Rechten onzer Moeder de H. Kerk.*

Voorzitter van het Armbestuur

Lid der Confrerie van den H. Franciscus-Xaverius,  
van het H. Hart en Heilig Sacrament.

\*\*\*\*\*

Wij moeten altijd bereid zijn om te sterven op den  
tijd en op de wijze dat het aan God zal behagen, want  
het zij wij leven, hetzij wij sterven, wij behooren aan  
God.

H. Alph.

's Menschen levens is een strijd van de wieg tot het  
graf, ieder oogenblik is een stap naar de eeuwigheid.  
het leven is als een schaduw die voorbijgaat als een  
bliksem die schittert en verdwijnt.

Is zijne dood onvoorziens ingetreden, toch heeft  
de dood hem niet onbereid gevonden want de be-  
treurde was een man van onwankelbaar geloof, diepe  
godsvrucht, die zich voorbeeldig heeft gekweten van  
zijne plichten ten opzichte van God. zijn huisgezin en  
zijn evenmensch.

Het is een troost voor den stervende kinderen te  
hebben, de kinderen die overblijven lenihen de smar-  
ten van hem die gestorven is.

Vaarwel *Zuster, Kinderen, Kleinkinderen en  
Bloedverwanten*, dank voor uwe liefde en teedere zor-  
gen. Vergeet mijne lessen en voorbeelden niet en weest  
mij in uwe gebeden indachtig.

H. Hart van Jezus. ik heb betrouwen in U. 300 d. afl

Uitg Marcel Van Nedervele — Elst