

“Zalig de dooden die in den Heer geleefd hebben,  
en in den Heer zijn gestorven „  
(Hubis der overledenen.)



## Bid voor de ziel

van

# RICHARD GODYN

Lid van het genootschap van den  
H. Franciscus-Xaverius.

geboren te Zegelsem op 11 October 1860 en er  
godvruchtig in den Heer ontslapen den 7 Februari 1938.  
Versterkt door de H. H. Sakramenten.

---

Hij was waarlijk een deugdzaam man, die den weg van vrede en gerechtigheid bewandelde. De goedheid van zijn karakter won hem ontelbare vrienden, en de edele gevoelens van zijn hart gepaard met eene aangename zachtmoedigheid verwierven hem de algemeene achting.

Een smartelijke ziekte was de voorbode van het groote offer dat God hem vroeg: hij heeft grootmoedig dit offer aanvaard. In het licht van zijn nederig geloof zag hij in, dat ons tegenwoordig kortstondig en licht lijden een bovenmate uitnemende eeuwige heerlijkheid bewerkt. — “En hij verheugde en verblijdde zich om het groote loon van den hemel. „  
(Mt. 5, 12)

Dierbare Zuster en Bloedverwanten, troost U we blijven vereenigd in de Gemeenschap der Heiligen. Hebt dank om uwe liefdevolle zorgen die ik zoovele jaren heb genoten en gewaardeerd. In uwe gebeden denkt aan mij; God ziende, God binnende zal ik oock aan U denken, met U leven en voor U bidden. Jezus, Maria Jozef, dat mijn ziel met U in vrede ruste,  
(300 d. af.)