

Geloofd zij Jezus-Christus Amen. 100 d. afl



BID VOOR DE ZIEL VAN
MATHILDE BAERT

weduwe in eerste huwelijk van

Pieter VAN DER SCHUEREN

in tweede huwelijk van

FRANS MELCAERT

geboren te Schoorisse, den 29 Mei 1835 en in den
Heer ontslapen te Elst, den 22 Februari 1915,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Zij was lid der Broederschappen
van 't H. Hert van Jezus, H. Kruisweg,
H. Kindsheid, H. Barbara.

Om hare eenvoudigheid en openhartig-
heid werd zij bemind van de menschen.

Verduldig heeft zij de beproeving des
lijdens doorstaan, daarom ook zal zij de
kroon des levens ontvangen.

Beminde Bloedverwanten en Vrienden,
hebt altijd Gods geboden voor oogen;
dankt God om zijne weldaden en in den
tegenspoed en't lijden weest verduldig.

Mijn Jezus, bermhertigheid. 100 d. afl.

R. I. — P.

Nederbrakel. - Drukk. Weduwe O. Van Nieuwenhove