

†
DUURBAAR AANDENKEN
van Mevrouw

PAULINA-MARIA DE BUS

Echtgenoot van Mijnheer,
RENÉ-RICHARD DE PREZ

geboren te Segelsem, den 30 Mei 1876 en aldaar
overleden den 3 Maart 1923.

Voorzien van de laatste H.H. Sacramenten.

Nu komt van deze aarde te verdwijnen een der
braafste vrouwen, een der voorbeeldigste moeders.
En inderdaad nooit zag men een huwelijk zoo geluk-
kig, zoo getrouw, nooit ontmoette men een
moeder die zoo zorgvol zoo nauwkeurig hare kin-
deren opleidde in eer en deugd, ook werd zij teer
bemind door gansen haar kroost en werd zij op
alle wijze bijgestaan gedurende hare kortstondige
ziekte; niets ontbrak haar, troost en hulp ontving
zij in overvloed.

Geliefde Echtgenoot, wie had het ooit gedacht
dat wij zoo vroeg van elkander scheiden zouden?
God roept mij hemelwaarts en laat alle zorgen aan
u over, dat de Heer u, moed, kracht en gezondheid
schenke om de zware last van 't huisgezin te kunnen
dragen. Bidden zal ik veel voor u, omdat wij na dit
tranendal elkander mochten wedervinden.

En gij o Kinders lief, vergeet nooit wat uw moeder
voor u deed, haar laatste druppel bloed gaf zij voor
u ten beste, volgt haar voorbeeld en leven na, het
zal haar een troost en zegen wezen. Ja, weent!
want een schat hebt gij verloren, doch weest braaf
gelijk voorheen, dat vindt gij wel eenmaal dien
kostbaar schat terug bij den Heer in den Hemel.
Ridt voor hare eeuwige rust. En gij mijn engeltje
Alix mijn jongste wicht, nooit hebt gij moeder
gekend, toch, hier boven verwacht ik U voor altijd.

Geliefde Bloedverwanten dank voor uwe liefde
en achting en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Zoet Hert van Jezus, wees mijne liefde (300 d. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk, We O. Van Nieuwenhove