

†

Bid voor de ziel
van de Eerwaarde
ZUSTER MARIE-ARSÈNE

in de wereld
Juffrouw **EMMA FOUBERT**

geboren te Elst den	28-2-1884.
In 't klooster getreden der Zusters van het H. Hart, van Maria te Nederbrakel den	18-1-1910.
Ontving er het H. Kloosterkleed den	30-3-1910.
Werd er geprofest den	26-4-1911.
Ontsliep er in den Heer den	6-7-1942.
Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.	

Wij verliezen in Zuster Arsène te vroeg een stichtend voorbeeld van blinde, gezwinde, stipte, algeheele gehoorzaamheid: nooit viel een werk haar te zwaar, een bevel haar te vernederend: dag en nacht werd zij bereid gevonden om alles voor den goeden gang van haar klooster te doen. Tegen de onverbiddelijke kwaal die haar had aangegrepen streed zij hardnekkig om zo lang mogelijk zich dienstig te kunnen maken.

En wanneer maanden lang zij op haar ziekbed werd gemarteld, blijf zij even sterk in 't lijden als zij sterk was geweest in 't werken: de snerpndste pijnen konden zelfs geen oogenblik haar taaië verduldigheid en haar kinderlijke overgave aan Gods H. Wil breken: zij vermochten eakel de zuster rijp te maken voor den hemel. De zuster mocht dan ook zoo rustig als O. L. Heer op haar stervensstond zeggen: "Vader, in Uw handen be-veel ik mijn geest."

Goede Zuster Febronie, die mij altijd tot voorbeeld en steun hebt gediend in het kloosterleven, ik draag van U een gemegen en dankbare herinnering mede naar den Hemel, waar ik U samen met mijn Oversten en al mijn medezusters gaarne zal helpen door mijn thans zoo-veel krachtiger geworden gebed.

Beminde Familie, gij ook waart steeds goed voor mij: moge Gods alzijdige zegen voortdurend op U rusten.
Zoet Hert van Maria, wees mijn zaligheid. (300 d. af)

Nederbrakel, Druk. Wwe O. Surdiacourt