

Beweenen wij onze geliefde overledenen met tranen van geloof in een beter hierna, en van hoop op een blijde wederzien.



ZALIGE NAGEDACHTENIS VAN
Juffer
CHRISTINE DE BEER

Lid van de Congregatie van O. L. Vrouw
en van alle godvruchtige genootschappen
geboren te St-Maria-Horebeke den 13 Juni 1890
en in den Heer ontslapen te Gent den 6 Mei 1939
voorzien van haar H.H. Rechten

De Dierbare die ons verlaten heeft, was zachtzinnig van gemoed; vreedzaam en liefderijk hare levenswegen; gevoelig aan 's anders leed en lijden, vond zij haar genoegen in 't lenigen van nood en gebrek; getrouw aan de voorvaderlijke overleveringen der familie wijdde zij met milddadig herte haar tijdelijke goederen aan allerhande goede werken, en bij voorkeur aan de versiering en den luister der plaatselijke kerk; en, naar 't woord van den hemelschen Meester: «als gij almoezen uitdeelt, zorg dat uw linkere hand niet weet wat uw rechtere doet» zocht ze noch lof, noch roem bij de menschen, als vergelding harer edelmoedigheid. - In blijde herinnering aan gepleegde weldaden, mocht ze dan ook de aanmoediging herdenken van den gekroonden Profeet: «Gelukkig hij die acht geeft op den arme en bedrukte; ten dage des onheils zal de Heer hem redden», en de opbeurende verzekering van den Zalmgmaker: Zalig de barmhertigen...

Zij is ontslapen, het einde van haar aardsche verblijf aanschouwend met de gerustheid eens engels; zulk een sterven is voor degenen die tot God gaan de grootste der genaden, gelijk het voor de blijvenden de zoetste troost is.

Duurbare Familieleden weest eeuwig gedankt voor de zorgen waarmede gij mijn sterfbed omringd hebt.