

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS.



Bid voor de Ziel

van Mijnheer

FLORIMOND DE TEMMERMAN

echtgenoot van Mevrouw

CAMILLA D'HOSE

geboren te Elst de 12 Augustus 1871 en godvruchtig
overleden te Zelzate de 13 Februari 1952.

Versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden



Hoe lang het leven ook schijnt, toch is het van korten duur en vol ellenden. Job.

Hij was eenvoudig en rechtschapen—hij heeft als een ware christen de wegen der gerechtigheid bewandeld—door harde werkzaamheid heeft hij gezorgd voor dezen, die hem waren toevertrouwd—de avond van zijn leven was vervuld met lijden, dat in het licht van het geloof zijn betekenis en waarde krijgt.—vertrouwend op de barmhartigheid des Heren is hij de eeuwigheid ingegaan, waar hem de eeuwige beloning wacht.

Heer, ik heb U gezocht en op U geroepen vol liefde zijt Gij tot mij gekomen en vol vertrouwen kom ik nu tot U.

Wij bidden U, Heer, heb medelijden met de ziel van uw dienaar, voor dewelke wij dit misoffer opdragen, opdat zij door dit offer de eeuwige rust moge ingaan.

Vaartwel beminde echtgenote en kinderen—ik verlaat dit leven—ik dank U allen, die mij in mijn cude en zieke dagen hebt bijgestaan. Blijft mij in uw gebeden indachtig—tot weerziens in de Hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.
300 d. afl.

Maria, mijne Moeder, bid voor mij. 100 d. afl.

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt