

Vergeef ons onze schulden gelijk wij vergeven
onze schuldenaren. (L. Matth.)



BID VOOR DE ZIEL VAN
MIJNHEER
BERNARD CRUYPELINCK

weduenaar
in eerste huwelijk van
Mevrouw EMMA LEURS
en in tweede huwelijk van
Mevrouw ANNA DE PREZ

geboren te Eist den 13 October 1880
en aldaar schiekelijk overleden
den 28 December 1929



Als huisvader was hij bekommerd voor de zijnen en deed ze stipt hunne christelijke plichten onderhouden, wetende dat de godsvruchtigheid tot alles nuttig is, daar zij de beloften heeft van het tegenwoordige leven en ook van het toekomstige.

Goede gaven had hij, dat is zeker; hij was goed hartig, sprak van niemand kwaad en beminde zijn evennaaste gelijk hem zelve; het welk zamen met de liefde Gods, de eerste is der christelijke plichten.

Daarom hopen wij dat de allerbermhertigste God hem bermhertigheid zal bewijzen.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde
7 jaer 5 & 7 quadr.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U
300 d. afl.

S. M. Hoorebeke, druk. J. DE CLIPPEL