

Laat de kleinen tot mij komen, want voor hen is het rijk
des Hemelen.



ENGELACHTIGE GEDACHTENIS
van
WILLY-LEON KINT

zoontje van

EMIEL en Rachel HOEBEKE

geboren te ELST, den 5 Augusti 1939, en aldaar
op 27 Februari 1940,
naar Jezus, schoonen hemel heengegaan.

Treur'ge Moeder, droeve Vader,
Grievend snijdt het zweerd der smart
Snikkend bij uw zielloos kindje
U door 't bloedend Oudren hart.

Ja gij hebt een lieve schat verloren,
In dit aardsche tranendal,
Maar wie durft het God te vragen
Waarom Hij dien harden slag beval?

Bedroefde Ouders roept Hij,
Och ! Waarom weent gij ?
Uw WILLYKEN lacht zoó schoon.
Hier bij mij in de Hemelen woon !

En bij Jezus', lieve Vader, Moeder,
Vlecht ik schoone kransjes nu,
Evenals hier de Eng'len dragen,
Een voor de Familie en één voor U.

Lief Engelken, bid voor ons.

R. I. P.

Drukwerken Georges Van Nedervelde, Elst.