

De dood is verkieslijk boven een leven vol bitterheid, en de eeuwige rust boven een aanhoudende kwijning. Eccles. XXX. 17.



9 **Bid voor de Ziel** 18

van Vrouw

**LEONIE VAN OORTEGEM**

ECHTGENOOTE VAN MIJNHEER

**OCTAAF MANSENS**

geboren te St-Blasius-Boucle

den 27 Juni 1857, en godvruchtiglijk overleden te Elst,  
den 1 Januari 1905.

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

——  
Zij was eene moeder weerdig om voort te leven in het geheugen der goeden. \ Mach. V. 20.

Zij was bemind van God en van de menschen... maar, mits zij den Heer behaagde, was het noodig dat het lijden haar beproefde. Eccl. 42 Tob. 12

Ellendige dagen en smartvolle nachten zijn mij te beurt gevallen... Ik heb rondgezien en geene hulpmiddelen gevonden; ik heb gezocht en niemand kon mij helpen... maar ik heb mijn betrouwen op U gesteld, o Heer! Ik heb gezeid: Gij zijt mijn God, mijn lot is in uwe handen... Vader dat niet mijn wil, maar de uwe geschiede!

Bemide echtgenoot, vaarwel! en gij mijne lieve kinderen, bemint elkander, eert uwen vader alle de dagen zijns levens en God zal met u zijn, weest mij indachtig, denkt aan mij, en aan de zorgen die ik voor u gehad heb, en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Zoet Hert van Jesus wees mijne liefde  
(300 dag. afl.)

R.

I.

P.

Drukkerij Jos. RADYS-GALLE, Nederbrakel.