

Zalig zijn zij die in den Heer sterven. Apoc.

TER ZALIGER  GEDACHTENIS

VAN MEVROUW

FELICITA DE SMET

WEDUWE VAN MIJNHEER

LUDOVICUS MANSENS

geboren te Paricke
en overleden te Elst den 4 Augusti 1884
in den ouderdom van 83 jaren en 7 maanden

VOORZIEN VAN DE HH. SAKRAMENTEN

De hooge jaren zijn eene eerekroon, als zij gevonden worden op den weg der gerechtigheid.

Prov. XVI. 31.

Geduren hare langdurige ziekte en in de hardste beproevingen stichtte zij iedereen door hare verduldigheid en onderwerping aan Gods wil. Zij was eene zeer teedere moeder .. en de liefde die zij hare kinderen toedroeg, sloot de liefde niet uit die zij aan God verschuldigd was.

S. Greg. naz. lofrede der Mach.

Zij heeft op Maria betrouwd : de roozenkrans was haar dagelijksch gebed. Zij ontsliep in den Heer zacht en gerust als een engel en zij zal zich de deur des hemels voor haar zien openen, en met hare Lieve moeder 't eeuwig geluk der heiligen genieten.

H. Bonav.

Mijne lieve kinderen en kleinkinderen blijft mij gedachtig in uwe gebeden. Dient God altijd getrouwelijk, gedenkt Hem en looft Hem ten allen tijde en dan zullen wij ons welhaast wederzien.

R. I. P.

Nederbrakel. — drukk. van A. De Frene