

Niets is duurzaam van al wat sterfelijk is, al het  
geluk van de wereld verdwijnt op het oogenblik  
dat men hetzelfde meent te bezitten.



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van Mijnheer

**CHARLES-JOZEF MANSSENS**

echtgenoot van Dame

**ALICE DE RUYCK**

*Lid der Broederschappen*

*van het heilig Hert, van het heilig Sakrament  
en van den H. Franciscus-Xaverius,*

geboren te Elst, den 12 October 1861, en aljaar  
godvruchtig overleden, den 1 April 1912,  
versterkt door de !I.H. Sakramenten der stervenden.

Waarom, o Heer, was mijne kwaal ongeneesbaar?  
Ondoorgrondbaar geheim van Gods oneindige wijs-  
heid die het zoo heeft beschikt.

De Heer ondersteunde zijnen dienaar door zijne  
gratie om met verdueligheid zijne langdurige ziekte  
te onderstaan.

O Jezus, den weg der waarheid heb ik verkozen  
en uwe geboden indachtig geweest, reken mij mijne  
zonden niet toe, maar wees mij genadig volgens  
uwe groote barmhertigheid.

Bemide echtgenoot, troost u bij mijn afsterven,  
en vergeet mij nimmer in uwe gebeden.

Brave kinderen der school, u ook vraag ik voor  
mij te bidden, en weest steeds indachtig dat deugd  
en eer het schoonste sieraad zijn van de jonkheid.

Mijn Jezus, barmhertigheid. 100 d. afl.

**R. I. P.**

*Sottegem, dr. Eytenbosch & Dupon.*