

De dood der rechtvaardigen is de overgang tot een beter leven. — (H. Bern.)

BID VOOR † DE ZIEL
van Zaliger

LINUS AUBEECK

Echtgenoot van Mevrouw

LEONIE DE VOS

geboren te Elst, den 3 Maart 1858 en aldaar
overleden den 25 Mei 1924

Als de rechtvaardige door de dood ver-
rast wordt, zal hij in vrede wezen, want
de zielen der rechtveerdigen zijn in Gods
handen. (Sap.)

Hij heeft noch kwaadsprekendheid, noch
laster gekend; hij bewees gaarne dienst,
en daarom werdt hij van iedereen gepre-
zen. (H. Amb.)

Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen
kinderen Gods genoemd worden.

H. Matth. V. 9.

Ik heb den goeden strijd gestreden, mijne
loopbaan voltrokken het geloof bewaard;
voorts is mij weggelegd de kroon der
gerechtigheid. (2 Tim.)

Bemide Echtgenoot en Zoon hard is
de slag die U treft; maar stelt uwe hoop
in God en bidt voor mij.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j. en 7 q.)

Bermhertige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

R. I. P. (300 d. anl.)

Nederbrakel, Drukk We O, Van Nieuwenroo