

Op den rechtveerdigen zal Gods zegen nederdalen.  
en zijne gedachtenis zal in eere blijven. Spr. X 6.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

# PETRUS-LIVINUS TAILDEMAN

echtgenoot van Mevrouw

## Pharailde Van Wymeersch

geboren te Michelbeke den 1 Juni 1858 en haastig  
maar wel voorbereid,

godvruchtig in den Heer ontslapen den 17 October 1932

Hij was lid van 't aartsgenootschap van den H.

Franciscus-Xaverius en der vereeniging van den we-  
kelijkschen Kruisweg.

Hij was een brave man en voorbeeldige kristen; de  
vrees des Heeren leidde hem van zijne kindsheid af.  
Vol geloof, van onberispelijk leven, goedhartig en min-  
zaam, heeft hij voor zijne vrouw en kinderen gearbeid  
en gezwoegd: zijn brood heeft hij in ledigheid niet  
geëten. Eccl. Job.

De rechtvaardige zal bloeien als de palmboom; in  
dagen en verdiensten zal hij opgroeien, zooals de ceder  
van den Libanon; in Gods voorhoven geplant, zal hij  
eeuwig bloeien voor den Heer. Sap.

Zalig zijn zij, die den Heer, als Hij komt, wakende  
zal vinden. Waakt dan, want gij weet niet op wat uur  
de Heer komen zal. Lux. XII. Matth. XXIV

Duurbare echtgenoot, vaarwel; ik zal U in den He-  
mel beminnen gelijk ik U op aarde bemind heb; en gij,  
mijne duurzame kinderen en kleinkinderen weest niet  
ontroostbaar in uwe droefheid. Gescheiden door de  
dood, zullen wij eens voor eeuwig met elkander ver-  
eenigd leven in den Hemel. Gij allen die mij gekend en  
bemind hebt, vergeet mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)

Drukkerij, O. Van Nieuwenhove, Nederbrakel