

BID VOOR DE ZIEL

van

Maria Teresia Van Schoonberge

(weduwe van Albinus De Temmerman)

geboren te Maeter den 6 December 1825 en god-
vruchtig overleden te S. Blasius Boekel den
28 September 1904 na in hare langdurige
krankte meermaals ontvangen te hebben de
heilige Sacramenten.

R . . . I . . . P . . . *no*

Al heeft zij voor de oogen der menschen veel gele-
den, hare hoop was vol onsterfelijkheid, want God
heeft haar beproefd en gevonden dat zij Hem weerdig
was. (BOEK DER WIJSH. II 4. 5.) — En God liet haar
de beproeving overvallen opdat hare verdueligheid
zou strekken tot voorbeeld. (TOB. II 12) — De Heer
dan heeft haar beproefd gelijk goud in het vuur.
(BOEK DER SPREUK XVII 3.) — Maar God is met hen
die bedrukt zijn van hert. (ps. 33.) — Zijne ver-
troostingen hebben mijne ziel verheugd naar mate
van mijn lijden. — Het eenige wat ik U nog verzoek
mijne Kinderen, is mij te willen indachtig zijn in uwe
gebeden.

H. AUG.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.
300 dagen aflaat

Begraving-uitvaart in de kerk van S. Blasius Boekel
den 1 October 1904 om 8 1/2 ure.

Eename. — Drukkerij Pius Verhegge.