

De naam des Heeren zij gebenedijd



BID VOOR DE ZIEL

van

Sidonie VAN DEN DAELE

echtgenoot van

KAMIEL ROOS

geboren te St. Goorix-Audenhove, den 4 Maart 1865,
en godvruchtig overleden te Elst den 15 Mei 1934,
versterkt door de HH. Sacramenten.

Lid van al de godvruchtige genootschappen

De zoetste vertroosting die men in het graf medeneemt is de getuigenis dat men een onberispelijke echtgenoot, een werkzame en liefdevolle moeder is geweest en dat men aan zijn kinderen het voorbeeld der christelijke deugden als erfenis achterlaat.

De betreurde overledene is beproefd geworden gelijk het goud in den smeltoven, doch met kristen gelatenheid en volle onderwerping aan Gods wil, verdroeg zij kloekmoedig hare langdurige kwellingen, de sterkte vindend in haar onwankelbaar geloof.

Beminde echtgenoot, kinderen, broeders en zusters, vaartwel! Blijft standvastig in den dienst des Heeren volharden, vergeet de lessen van uwe moeder niet. Bidt veel voor mij en dank voor uwe toewijding en zorgen in mijn onverbiddelijke ziekte.

H. Hert van Jezus, wees mijne liefde.

(300 d. afl.)

R. I. P.

Vandendriessche-De Vleeschauwer. Nederbrakel