

Geloofd zij Jesus-Christus ! Amen.

† TER ZALIGE GEDACHTENIS †

van Mijnheer

Marinus Van De Mergel

Echtgenoot van Mevrouw

Leonie DE LANGE

*geboren te Elst, den 4 Juli 1858 en aldaar godvruchtig
in den Heer ontslapen den 4 Maart 1935
versterkt door de H. H. Sacramenten der Stervenden.*

Lid der Confrerie van H. Franciscus en andere
godvruchtige genootschappen der parochie

Hij was een man van levendig geloof boven
alle menschelijk opzicht, zonder geveinsdheid,
recht in zijnen handel en geregeld in zijne zeden
Als trouwe zoon van Franciscus, beminde hij
God en zijnen evennaaste.

Ik heb den goeden strijd gestreden,
mijne loopbaan voltrokken, voorts is mij weg-
gelegd de kroon der gerechtigheid, welke de
Heer, Rechtvaardige Rechter, mij geven zal.

Hoe zoet is het te sterven na eene gestadige
godsvrucht gehad te hebben tot het hart van
deze die ons moet oordeelen. H Mar Marg.

Beminde *Echtgenoot, Kinderen en Klein-
kinderen*, op 't onverwachts verlaat ik u,
doch niet onbereid ik, onderwerp mij aan Gods
wil, vergeet mij niet en heb dank voor de zor-
gen mij besteed in mijn cuden dag. Gij allen,
Broeders en Familieleden, weest mij steeds
indachtig in uwe gebeden.

Barmhertige Jesus, geef zijne ziel de eeuwige rust!

300 d.a f

Uitg. Marcel Van Nederveelde — Elst