

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen. (100 d. afl.)



BID VOOR DE ZIEL

van

Marie Emilie ROOS

weduwe van

Jan-Baptiste TAILDEMAN

geboren te Elst den 23 Mei 1860,
en overleden te Michelbeke den 29 September 1934,
versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Zij was een vrouw beziel met oprecht geloof. Standvastig en zorgvuldig in het volbrengen harer huiselijke plichten, in de opvoeding van haar talrijke kroost, laat zij de gedachtenis na van eene teedere en zorgzame moeder.

O God, veel heeft zij geleden en lang zijn de dagen en nachten van hare beproeving geweest; doch, Gij weet dat zij het verdragen heeft met volle onderwerping aan uw Heiligen Wil, met stichtende verdueligheid en onwankelbaar betrouwen tot de uur zelf, die de laatste was van dit ellendig leven, maar de eerste is der belooning en vergelding die altijd duren zal.

De dood der rechtvaardigen is immers het einde van alle kwaai en het begin van het eeuwig leven.
H. Aug.

Duurbare Kinderen en Kleinkinderen, weest niet bedroefd zooals degene die geene hoop hebben wij zullen elkander wederzien; dient den Heer getrouwelijk en bemint elkander gelijk ik U lief heb gehad, en Gods zegen zal over U blijven. Duurbare Bloedverwanten en Vrienden, hebt dank voor uwe genegenheid, vergeet mij niet in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus ik betrouw op U. 300 d. afl.

Zoet Hart van Maria wees mijn heil 300 d. afl.

Vandendriessche-De Vleeschauer, Nederbrakel