

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS ! AMEN.

Ik heb mijn betrouwen op Maria gesteld en mijne hoop zal niet ijdel zijn.

   
**Bidd voor de Zielerust**

VAN VROUW

**MARIE-ROSALIE CRUYPELINCK**

ECHTGENOTE VAN

**CAMEL AUBBECK**

*Lid van 't broederschap van het H. Hart van Jesus  
en van den H. Kruisweg.*

Geboren te Elst den 30 December 1875 en  
aldaar overleden den 26 Juli 1900

VERKERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Ik heb ellendige maanden gehad, en droevige nachten opgeteld, waarom is mijne pijn langdurig geweest en mijne kwaal zonder hulp en ongeneesbaar : Omdat gij O Heer gehandeld hebt volgens uwen goddelijken wil.

Vaartwel, beminden echtgenoot, Vaarwel dan, lieve ouders, broeders en zusters, dank voor uwe teedere zorg en liefde, vaartwel, gij allen die mij gekend hebt, mijn ballingschap is ten einde en de uwe gaat voort, zorgt voor uwe ziel, 't is het eenigste dat ik van u vraag, ik smeed u, blijft God en Godsdienst getrouw, bidt voor mij ik zal voor u ook bidden, en eens zullen wij elkander weder vinden in den Hemel.

Zoet Hert van Jesus, maakt dat ik U altijd meer en meer beminne. (300 dag. afl.)

Barmhartige Jesus, geef haar de eeuwige rust. (7 jaren 7 quadr. afl.)

H. I. P.