

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS.



Bid voor de ziel

van

Franciscus-Xaverius Spitaels,

echtgenoot van

Odile Van den Bossche,

lid des broederschaps van den H. Franc.-Xaver.

geboren te Sarlardingén den 12 Februari 1865
en aldaar godvruchtig overleden den 19 Mei 1917,
versterkt door de HH. Sacramenten.



Hij zag zijne laatste uur naderen met een volkomen onderwerping aan den wil Gods; hij gaf voor de stervenden de grootste der gebeden en voor de overlevenden de zoetste der vertroostingén is.

De pijnen der ziekte zijn een kruis maar het kruis met onderwerping gedragen is de ingang des hemels.

O Maria, als mijne ziel dezen wereld verlaat, kom haar te gemoet; neem haar op uwe armen; wees voor haar de ladder en den weg der hemels.

Bemide echtgenoote, ik verlaat u voor korten tijd om elkander weder te zien in den hemel, gij hebt mij altijd bemind en de teederste zorgen voor mij gehad, daarom blijf ik u dankbaar; van uw kant, vergeet mij niet in uwe gebeden.

Zoet Hert van Jezus, wees mijn heil. 300 d. a.

Jezus, Maria en Jozef, dat mijn ziel in vrede ruste. 300 d. a.

Geeraardsbergen, A. Mollaert-Geurts, Predestr.