



BID VOOR HET ZIEL

van Jufvrouw

MARIA DE BLEEKER

Dochter van den

Heer Jan-Baptist en Mevrouw Clementine DE GEETER

Leerling en lid der Congregatie van O. L. V.

Onbevleekt Ontvangen in 't klooster.

geboren te Michelbeke, den 15 Februari 1906 en er
godvruchtig overleden, den 19 November 1919.

Versterkt door de HH. Sakramenten der sterfenden.

Zij was uw kind o Maria! toon dat Gij hare
Moeder zijt.



Mijn God, mijn God! waarom ons dit kind zoo
vroegtijdig ontnomen! Job.

Helaas! niets is duurzaam in deze wereld, het
geluk ontsnapt ons op het oogenblik dat wij meenen
er bezit van te nemen. H. Hier.

Valt dit verlies ons uiterst pijnlijk, onze onder-
werping aan Gods wil zal volkomen zijn; met den
diep beproefden man Job zeggen wij: De Heer heeft
gegeven, de Heer heeft ontnomen, dat zijn Naam
gebenedijd zij.

Zalig zijn zij die zulver van hart zijn, want zij
zullen God zien. Math. V.

Mijne welbeminte Ouders, troost u! Ik leef in den
hemel, bij den zoeten Jezus dien ik op aarde uit
ganscher hart heb bemind. Eeuwig zal ik U dank-
baar blijven voor al hetgeen gij voor uwe kinderen
hebt gedaan.

Lieve Broeders en Zusters bemint Vader en
Moeder lijk ik ze bemind heb en draagt elkander
de liefde toe, die ik u zoo innig heb toegedragen;
eenmaal zullen wij te zamen in den Hemel verga-
derd zijn om dan niet meer gescheiden te worden.

Eerwaarde Zusters van 't klooster, dank voor uwe
christelijke opvoeding dat de Heer U zegene! En
gij, mijne beminte Schoolgezellinnen vergeet mij
niet in uwe godvruchtige gebeden! Tot wederziens
bij den zoeten Jezus.

Zoet Hart van Jezus, maak dat ik U altijd meer
en meer beminne (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

(300 d. afl.)

R.

I.

P.