

Wat is het leven van den mensch ? Het is slechts
een damp die voor weinigen tijd verschijnt en ver-
volgens verdwijnt.

Jac. IV. 15



BID VOOR DE ZIEL

van Meijuffer

MADELEINE TRUYEN

geboren te Elst, den 8 Januari 1898,
en aldaar godvruchtig overleden den 17 Febr. 1927,
versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

Zij was lid van den Wekelijkschen Kruisweg.

Heer, gij hebt mij van jongs af bewaard en de
liefde voor de wereld van mij weggenomen; ont-
vang thans mijne ziel

H. Agatha.

Onschuldig en met vol vertrouwen op God is zij
gestorven.

2 Mach. 13-3.

Lieve ouders, zusters en bloedverwanten, gij allen
die mij gekend en bemind hebt, weest mij indachtig
in uwe gebeden en H. Communiën.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

7 j. en 7 quadr. afl

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

300 dag. aflaat.

Bermhertige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

300 dag. afl.

R. I. P.

Sottegem, dr. L. Vekeman, opv. Haegeman-Cousy