

De Vrouw die den Heer vreest, is lofwaardig.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**MARIA-LEONIA FONCK**

Huisvrouw van Mijnheer

**JAN-BAPTIST VAN DEN DRIESSCHE**

geboren te St. Maria-Audenhove, den 16 Juli 1852  
en overleden te Elst den 30 April 1913.

*Voorzien van de H.H. Sakramenten der sterfenden.*

ZIJ WAS LID VAN DE

CONFRERIËN VAN 'T H. SAKRAMENT VAN HET H. HERT  
EN VAN DEN WEKELIJSCHEN KRUISWEG.

Met groote godvruchtigheid bestuurde zij haar huis, en met de meeste zorgvuldigheid bewerkte zij de opvoeding harer kinderen. — Zij was eene teedere moeder, maar hare moederliefde sloot de liefde tot haren God niet uit. (H. AUG. GREG.)

Zwaar en menigvuldig zijn de beproevingen die God haar overgezonden heeft, maar de kwellingen worden voordeelen en weldaden voor ons, wanneer wij ze met volmaakte overgeving aanveerden.

(HEBR. XII. H. VINCENT.)

Zij opende mildelijk de hand voor de behoeftigen en voor de goede werken der parochie. — Komt gij gezegende mijns Vaders, en bezit het rijk dat voor U bereid is, want ik had honger en gij gaaft mij te eten, enz. MATH.

Vaartwel, beminde Echtgenoot, Kinderen en Vrienden. Weest mij indachtig in uwe gebeden; bidt dikwijls de Akten van Geloof, Hoop en Liefde tot lafenis mijner ziel.

Barmhertige Jesus, verleen aan hare ziel de eeuwige rust. (300 dagen aflat.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.