

Gelijk het den Heer behaagd heeft, zoo is het  
geschied; dat de naam des Heeren gezegend zij!  
JOB 1, 21.



BID VOOR DE ZIEL

VAN MEVROUW

**ALICE DE RUYCK**

WEDUWE VAN MIJNHEER

**Karel-Joseph MANSSENS,**

*geboren te Peleghem-bij-Auden., den 27 Maart 1871  
en overleden te Elst den 18 November 1918,  
versterkt door de HH. Sacramenten der sterwenden*

Zij was eene vrome en rechtzinnige vrouw, weerdig altijd in het geheugen der Rechtvaardigen te leven.

Toen zij sprak, was dit met wijsheid, en hare bevelen gaf zij met zachtheid. Zij heeft de wegen van haar huis gadegeslagen en haar brood in ledigheid niet geëten.

Zij zuchtte over wien het ongeluk was neergekomen, en hare ziel had medelijden met den arme. Zij aanvaardde met liefde alles wat haar overkwam; zij bleef in vrede in haar lijden en behield de verdueligheid op den dag van haar lijden.

Zij aanzag de dood met de zoete rust en de vaste hoop van een goed en zuiver geweten en bleef betrouwend in Jesus, Maria en Joseph,

H. Joseph, vriend van het H. Hert, bid voor mij.  
Mijn Jezus barmhertigheid. 300 dag. afl.  
akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw.  
(7 jar. en 7 quadr.)

**R. I. P.**

*Oud. — J. ande Velde & De Mees'er*