

GELOOFD ZIJ, JEZUS-CHRIST. IS. AMEN.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mejuffer

Emma De Ridder

geboren te Elst, den 29 Juni 1867 en aldaar godvruchtig
overleden den 4 Maart 1939,

versterkt door de genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk

Lid van verschillende godvruchtige genootschappen.



Van Jongs af was zij den Heer getrouw en onderhield met eene vurige stiptheid zijn gebden, zoo toonde zij ook geene droefheid over de onverbidde kwaan haar overkwam, doch met engelachtig geduld en christelijke vroomheid verdroeg zij de ellenden van dit leven. God lovende en dankende tot den laatsten dag haars levens. Zij aanschouwde de dood met de rust en de kalmte van een zuiver hert, zij verheugde zich over de gedachte: Ik ga tot den Heer terug die ik gediend heb met liefde, trouw en standvastigheid,

Bemide Broeder en Zuster, troost u, weldra zien wij elkaar weder in den hemel, ik kan u niet genoeg danken voor de langdurige zorgen vol offervaardigheid in mijne droeve ziekte, doch God zal u beloonen en gij duurzame Bloedverwanten en Vrienden, gij bijzonder, Zuster den Heere toegewijd vergeet mij niet in uw gebeden.

H Hart van Jezus ik heb betrouwen in U. 300 d. afl.
Mijn Jezus Barmhartigheid. (300 d. afl.)

Elst. — Georges Van Nedervele