

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mijnheer

# FRANCIES DE RIDDER

echtgenoot van Mevrouw

MARIA LEURS

geboren te ELST, den 2 Juli 1854 en aldaar godvruchtig  
overleden den 25 Mei 1937.

*Gesterkt door de Troostmiddelen Onzer Moeder de H. Kerk.*  
Oud-Schepene der Gemeente Elst.

Lid van de godvruchtige genootschappen der parochie.

Ik hoorde eene stem uit den Hemel die mij  
zegde: Schrijf « Zalig degenen die in den Heer  
sterven. » Van nu af, zegt de H. Geest, mogen zij  
van hunnen arbeid uitrusten, want hunne goede  
werken zullen hen volgen. Apoc XIV.

Om zijn dienstvaardigheid en welwillendheid  
was hij van de menschen bemind, door zijn  
leven in de vreese Gods, zal hij dan ook van  
God geloond worden.

Maria is ons leven in dit ballingschap, zij  
wordt onze zoetheid in de ure des doods, door  
ze ons kalm en gelukkig te maken. H. Alf.

Vaartwel duurzame Echtgenoot, Bloedver-  
wanten en Vrienden, ik verlaat dit tranendal  
om God die ik in allen eenvoud heb gediend,  
de hemelsche vreugde te genieten. Hebt dank  
voor uwe beste zorgen, gij bijzonder die mij  
met toewijding hebt bijgestaan, vergeet mij  
niet in uwe gebeden.

O Zoete Jesus, wees niet mijn rechter, maar mijn verlosser.

.....  
Marcel Van Nederveelde. Elst.